

## Edsberga by i Landeryd socken

Vid Edsberga by har landsvägen passerat söderifrån in mot Linköping alltsedan urminnes tider. Ända fram till 2010 då den nya vägen drogs öster om byn. Byn bestod ursprungligen av fyra gårdar. På 1697 års karta över Edsberga finns Västergården, Mellangården, Östergården och Löjtnantsbostället. De tre förstnämnda gårdarna låg norr om den lilla bygatan som ännu idag finns kvar och är infartsväg till Edsberga gård. Söder om bygatan låg Bostället som fungerade som officersboställe och även kallats Bränngården.

I slutet av 1700-talet slogs Mellan- och Östergården ihop till en gård och kallades Frälsegården. På så sätt fanns det därefter endast tre gårdar i byn, även om Västergården genom åren kom att delas mellan flera ägare.

År 1835 påbörjades Laga skifte i Edsberga och då bestämdes att Bostället skulle flyttas ut ur byn till sin nuvarande plats. Påföljande år bestämdes att husen måste vara flyttade till år 1840.

Gårdarnas nutida adresser är Edsberga Västergården, Edsberga gård och Edsberga Bränngården.



Geometrisk karta över Edsberga 1697 (1) Västergården (2) Mellangården (3) Östergården (4) Löjtnantsbostället.



(Lantmäteriets historiska kartor)

## Tidigare skriven historik

Det har inte skrivits så mycket om Edsberga. Det mest utförliga som skrivits är i Landeryds hembygdsförenings bok "Byar och gårdar i Landeryd, del 3" från 2002. Där finns minnen från ortsbor liksom historisk beskrivning av byn. Nyare forskning ändrar dock på en del av den skrivna historiken. Bland annat har den tradition som levt kvar i Edsbergabygden, om att Bränngården fått sitt namn efter en brand, visat sig vara fel. Likaså är den tidigare tolkningen, att stora huvudbyggnaden vid Edsberga är från 1700-talet i bottenvåningen med andra våningen påbyggd på 1800-talet, också en sannolik felaktighet.

Dessutom är listorna över boende i gårdarna som finns i hembygdsförenings bok delvis ihopblandade.



*Flygfoto över Edsberga taget 1959 av AB Stockholms Aero. Närmast syns Västergårdens ladugård och ovanför den skimtar Västergården. Bortanför syns Edsberga gård (Fräsegården) med ladugård. Till höger är fastigheten Karlberg uppfört 1912.*

## Västergården

Västergården har även kallats Skattegården då den ägdes av bönder som betalade skatt. Gården blev under 1700-talet delad i flera ägodelar genom olika arv. Först på 1890-talet blev gården en hel enhet igen. Gårdens skog och åkermark såldes till Linköpings kommun under 1900-talets andra hälft (?).

Gårdens hus brann ned 1804. Eftersom gården då var delad mellan tre bönder så byggdes en dubbelstuga och en enkelstuga. Enkelstugan försvann troligtvis under slutet av 1800-talet. Dubbelstugan ersattes år 1905 av ett nytt boningshus. "Markusstugan" kan ha uppförts redan 1878. När gården såldes 1945 hade den gått i släkten sedan 1690-talet. Gårdens historik är krånglig med många olika delägare och har varit knepig att reda ut.

## Västergårdens boendehistorik

År 1693 vigdes i Landeryd Lars Staffansson från Markustorp i Vist med pigan Kerstin Persdotter i Harvestad. Strax efter giftermålet bör de ha blivit ägare av Edsberga Västergård. Lars står som ägare av gården på kartan över Edsberga 1697. I Västergården bodde även Jöns Gudmundsson som 1698 vigdes med Brita.

Lars och Kerstins dotter Annika Larsdotter (1712–1790) gifte sig den 5 juni 1734 med Nils Jönsson (1710–1756). Nils var son till nyss nämnda Jöns Gudmundsson och Brita.

Annika och Nils fick tre barn; Lars (f. 1734), Brita (f. 1737) och Anna (f. 1742).

Enligt vad som kan tolkas av mantalslängden 1740 överlät Lars Staffansson, noterad som 70 år gammal, brukandet av gården till svärsonen Nils Jönsson och dennes bror Lars Jönsson (1713–1784). Lars gifte sig den 22 oktober 1738 med Maria Jönsdotter från Sviestad.

Den 26 december 1753 dog Kerstin Persdotter, 76 år gammal. Hon bör således ha varit född omkring 1677.

Den 17 december 1754 dog Lars Staffansson, 88 år gammal. Han bör ha varit född omkring 1666.

Västergården bör då ha ärvts av Nils Jönsson som var gift med Lars dotter Annika Larsdotter. Det var brukligt på den tiden att mannen stod för gården.

När Nils Jönsson dog redan 1756 ärvdes gården av hans son Lars Nilsson och dennes hustru Maria Jönsdotter.

Den 19 maj 1757 köpte Lars Nilssons farbror, Lars Jönsson med hustrun Maria Jönsdotter, hälften i gården.

Lars Nilssons syster Anna Nilsson gifte sig 1764 med Petter Stephansson (d. 1786) och fick då ta del av faderns arv genom att dela på broderns hälft i gården. Detta baserat på 1765 års mantalslängd, där Annas make Petter ägde en fjärdedel i gården liksom Lars Nilsson.

*1765 ägare av Västergården:*

*¼ del av Lars Nilsson (son till Nils Jönsson)*

*¼ del av Petter Stephansson och Anna Nilsson (dotter till Nils Jönsson)*

*½ av Lars Jönsson*

I 1771 års mantalslängd noteras att Lars Nilsson flyttat till Rycklösa i Rystad socken, men att han fortfarande var ägare av en fjärdedel i gården. Då hade även farbrodern Lars Jönssons gårdshalva delats i två och ägdes av nästa generation. Av vilken anledning det skett är oklart då Lars Jönsson levde till 1784, rimligen var det av åldersskäl. Den ena halvan ägdes av Petter Jonsson, gift med Lars Jönssons dotter Catharina, och den andra halvan av Catharinas bror Jöns Larsson.

Lars Jönssons dotter Brita Larsdotter, gift 1763 med Sven Hansson, fick bygga sig ett ställe ute i Västergårdens skog. Av makens namn blev det Svensberg, sedermera Svennersborg.

*1771 ägare vid Västergården:*

*¼ del av Lars Nilsson i Rycklösa, Rystad socken (son till Nils Jönsson)*

*¼ del av Petter Stephansson och Anna Nilsson (dotter till Nils Jönsson)*

*¼ del av Petter Jonsson och Catharina Larsdotter (dotter till Lars Jönsson)*

*¼ del av Jöns Larsson (son till Lars Jönsson)*

Jöns Larsson flyttade okänt år till Skonberga i Landeryd och sin del sålde han till sin svåger Petter Jonsson.

I 1784 års mantalslängd är det således tre ägare. En fjärdedel ägdes fortfarande av Lars Nilsson i Rycklösa. Petter Stephansson ägde tre fjärdedelar medan Petter Jonsson ägde halva gården.

År 1785 dog Lars Nilsson i Rycklösa. Hans arvingar sålde, att döma av 1787 års mantalslängd, till en Anders Jonsson.

Petter Stephanssons dog 1786 och i hans bouppteckning noteras att han ägde tre fjärdedelar i Edsberga Skattegård varav "änkans ärvda jord 3/8-del och 3/8-del som inköpts under deras sammanlefnad". Sistnämnda bör ha varit Jöns Larssons del som de köpte någon gång mellan 1771 och 1784.

*1787 ägare av Västergården:*

*¼ del av Anders Jonsson (släkt med Petter Jonsson?)*

*¾ del av Anna Nilsson (Petter Stephanssons änka)*

*½ av Petter Jonsson och Catharina Larsdotter*

Petter Stephanssons änka Anna Nilsson gifte om sig år 1788 med Hans Matsson. Hos dem bodde även Annas mor, dotter till Lars Staffansson och änka sedan 1756, Annika Larsdotter (1712–1790).

I 1791 års mantalslängd kallas Västergården för Norrgården. Någon gång mellan 1787 till 1791 köpte Petter Jonsson fjärdedelen av Anders Jonsson.

*1791 ägare av Västergården:*

*¼ del Hans Matsson*

*¾ del Petter Jonsson*

Jöns Larsson kom tillbaka till gården år 1798, efter att 1797 ha köpt ¼ del av Petter Jonsson som då återigen ägde ½. Jöns Larsson övertog omgående mer av Jonsson och ägde ¾-delar medan Hans Matsson och Peter Jonsson ägde ¼-del var.

Peter Jonsson blev änklings 1803.

### Nya hus på Västergården efter branden

År 1804 brann alla husen på gården ned i en stor eldsvåda. Hans Matsson och Anna Nilsdotter byggde då ett eget hus på sin ¼ del, i norra delen av trädgården. Annas kusin, Jöns Larsson, byggde tillsammans med sin måg Petter Jonsson en dubbelstuga. Jöns Larsson med familj bodde i södra delen och Peter Jonsson i den norra delen med sin familj.

Efter Peter Jonssons död 1810 flyttade Jöns Jönsson (Jöns Larssons son) med hustrun Maria in i norra delen.

I södra delen flyttade Nils Månsson och Anna Maja Jönsdotter (Jöns Larssons dotter) in 1810.



### Hans Matssons hus

1805–1809 Ägaren och brukaren Hans Matsson (d. 1809) med hustrun Anna Nilsdotter (f. 1742), 2 barn. De hade bott vid Västergården sedan 1788. Anna flyttade med dotterns familj till Svinstad socken 1814.

1809–1814 Ägaren och brukaren Peter Andersson med hustrun Anna Persdotter (dotter till Anna Nilsdotter och hennes första make Petter Stephansson) och 3 barn. Flyttade till Frösslunda Nergård i Svinstad socken 1814.

1814–1833 Ägdes av Petter Hansson i Lerboga, Bankekind socken och han arrenderade ut gården.

1814–1822 Brukaren Jöns Larsson, tidigare ägare av södra delen av dubbelstugan vid Västergården.

1823–1826 Brukades av gifta drängen Hans Månsson med familj.

1826–1834 Brukaren Anders Wistrand med hustrun Brita Stina Persdotter och 2 barn.

1833–1836 Ägaren och brukaren Jonas Persson med hustrun Lena Nilsdotter.

1834–1842 Ägdes av Jöns Jönsson och dennes svåger Nils Månsson, båda i Edsberga Västergård, samt Jönssons måg Samuel Persson i Nedre Ullstämman.

Från 1842 ägdes Hans Matssons gamla del av Samuel Persson och Brita Lisa Jönsdotter i Nedre Ullstämman som även ägde den norra halvan av dubbelstugan och det räknades på så sätt som en enhet. Hans Matsson stuga kom dock att stå kvar längre. Den finns inritad på häradskartan från 1870-tal. Det är dock okänt när den revs. Möjligen beboddes stugan av sockenskomakaren Landelius som i husförhörlängderna redovisas direkt efter Brita Lisa Jönsdotters gårdshalva.

## ½ Edsberga Västergård (norra delen av parstugan/dubbelstugan)

- 1805–1810 Ägaren, änklungen Peter Jonsson (d. 1810). Han hade bott i det tidigare, nedbrunna, huset sedan 1760-talets slut.
- 1810–1841 Ägaren och brukaren Jöns Jönsson med hustrun Maria Ericsson och 1 barn. Båda dog 1841.
- 1841–1866 Ägare Samuel Persson (d. 1844) och Brita Lisa Jönsdotter (d. 1866), boende i Nedre Ullstämman. Hon var dotter till Jöns Jönsson. När hon blev änka 1844 flyttade hon den norra delen med sina fem barn. Till 1851 brukades gården av hennes äldste son N J Samuelsson i Nedre Ullstämman.
- 1851–1856 Statdrängen Carl Johan Andersson med hustrun Lena Catharina Persdotter och 2 barn.
- 1856–1902 Brukaren (till 1866), ägare och brukare (från 1866), nämndemannen Anders Markus Samuelsson (1830–1912) son till Brita Lisa Jönsdotter. Han gifte sig 1866 med Stina Cajsa "Kari" Johansdotter (1827–1902). Från 1878 brukade han endast halva gården själv.
- 1878–1898 Hälftenbrukaren Viktor Arvidsson. Han var systerson till Markus. Viktor flyttade 1897 till Trädgårdstorp i Landeryd och avstod sin del i arrendet vid Västergården i mars 1898.

## Markusstugan

Markusstugan har inte angetts med något byggnadsår. En teori är att Markus och Kari byggde den så kallade "Markusstugan" redan 1878 när han upplät halva gården till systersonen Viktor Arvidsson, så att denne då fick bo i den norra delen av dubbelstugan. Klart är att Markus och Kari bodde i Markusstugan. Han var nämndeman och gårdsägare och bör ha uppfört detta representativa hus åt sig och sin hustru och rimligen skedde det 1878. Markusstugan ligger placerad på Markus del av gården. Skorsten har ett utseende som andra närbelägna hus, uppförda på 1870-talet, nämligen brovaktarstugan Spången och arbetarbostaden Nybro. Den norra delen av Västergården köptes efter Karis död 1902 av Karis bror Salomon Johansson som hade köpt den södra delen i mitten av 1890-talet och hade flyttat in där 1898 med sin familj.



Markusstugan till vänster och Västergårdens huvudbyggnad från 1905 till höger. Den gamla parstugan låg framför de båda byggnaderna. Flygfoto taget 1959 av AB Stockholms Aero.

## ½ Edsberga Västergård (södra delen av parstugan/dubbelstugan)

- 1805–1814 Ägaren och brukaren Jöns Larsson (f. 1746) med hustrun Lisa Jonsdotter (f. 1753) och 2 barn. De hade bott i det tidigare, nedbrunna, huset sedan 1798. Jöns och Lisa flyttade 1814 till Hans Matssons stuga och blev brukare där.
- 1810–1842 Brukaren och från 1814 ägaren, nämndemannen Nils Månsson med hustrun Anna Maja Jönsdotter (dotter till Jöns Larsson) och 3 barn.
- 1842–1846 Ägaren och brukaren Abraham Nilsson med hustrun Anna Stina Andersdotter och 1 barn.
- 1846–1849 Gården ägdes av organisten Gustaf Törnvall i Landeryd och beboddes av statdrängar.
- 1849–1864 Ägaren (till 1863) och brukaren (till 1855), nämndeman Anders Ericsson (d. 1864) med hustrun Maria Elisabeth Westling och 6 barn.
- 1855–1857 Brukaren Johannes Johansson med hustrun Anna Carolina Hultgren och 6 barn.
- 1857–1859 Brukaren Erik Gustav Nilsson med hustrun Maria Helena Bläsman.
- 1859–1863 Brukades gården av Johannes Andersson boende i Lilla Åleryd, S:t Lars socken.
- 1863–1867 Ägare, förre häradskrivaren Anders Medelplan i Stratomta, Törnevalla socken.
- 1863–1864 Brukaren Johannes Johansson med hustrun Anna Charlotta Hultgren och barn
- 1864–1867 Brukaren Anders Petter Gustafsson med hustrun Christina Maria Persdotter och barn.
- 1867–1880 Ägaren och brukaren Adolf Fredric Svensson med hustrun Anna Lovisa Jonsdotter och barn.
- 1880–1892 Ägaren och brukaren Axel Gottfrid Pettersson med hustrun Carolina Charlotta Olofsdotter. De bodde i Vidingsjö Mellangård 1885-1889 och drev Edsberga Västergård med hjälp av statare.
- 1885–1889 Statdräng Johan Wilhelm Johansson med hustrun Johanna Matilda Carlsdotter.

Någon gång mellan 1892 och 1896 sålde A G Pettersson sin del till Salomon Johansson (f. 1839) som flyttade in 1898 med hustrun Inga Stina Göransdotter (f. 1851). De köpte även norra delen efter 1902 av änklungen Markus. Salomon och Inga Stina byggde det nya mangårdshuset 1905 och rev den gamla dubbelstugan.

- 1908–1945 Karl Sigfrid Jonsson med hustrun Alma Augusta Johansson (dotter till Salomon och Inga Stina) och 1 barn.
- 1945– H. G. Daun med arvingar.

**Edsberga Bostället - Bränngården**

Bränngården vid Edsberga.  
Foto: Bengt Cnattingius, 1928  
Östergötlands Museum

Söder om bygatan låg Bränngården, eller Bostället som den även kallats då det var en gård som var indelad som officersbostad för kronan. Rimligen tillkom gården i och med indelningsverkets tillkomst i slutet av 1600-talet. Att gården genom åren har innehaft av olika militärer visar de olika benämningarna som stället haft; Kaptensbostället, Trumpetaregården, Kornettgården och Löjtnantsbostället. Oftast har gården kallats för Bostället. I mantalslängden 1737 kallas gården Bränngården vilket kan komma av att det förekommit lagstadgad bränneriverksamhet i gården. Namnet Bränngården har länge trots ha härrört från branden 1804. Efter år 1796 beboddes gården inte längre av officerare, utan istället av arrenderande bönder. Gården drabbades i branden 1804 och fick då ny bebyggelse. I samband med laga skifte i Edsberga, vilket påbörjades 1835 och avslutades 1840, flyttades gården 250 meter söderut till sin nuvarande plats. År 1909 ska torpet Hagen, som låg på Bränngårdens mark, ha flyttats till gården för att fungera som undantagsstuga och är den södra flygel. Det gamla bostadshuset revs ca 1950–51 och ersattes med ett nytt hus 1951–52. På 1990-talet styckades gårdsbebyggelsen av och såldes till privat ägare.

**Edsberga Brännegård, Edsberga Boställe**

En något ofullständig boendelista

1771	Inspektoren Gil....lander(?)
1773 karta	Kapten Hans Gierling
? –1783?	Brukaren Sven Knutsson
17?? –1796	Överstelöjtnanten i Armén vid Östgöta infanteriregemente Alexander Nisbeth (1736–1806). Han flyttade till Ekholmen. Även boende jungfrun Eva Bergman.
1782–1790	Hälftenbrukaren Nils Benktson (f. 1729) med hustrun Brita Månsdotter (f. 1729) och fyra barn.
1795–1797?	Brukaren Per Andersson (f. 1743) med hustrun Lena Pehrsson (f. 1757) och två söner.

Kring sekelskiftet 1800 brukades gården av löjtnant Sandberg på Sturefors, som även innehade Frälsegården. Gården innehades ett tag i början av 1800-talet av kapten von Rohr Brogren.

1805	Brukaren Anders Carlsson
1819–1821	Brukaren Sven Magnus Larsson (f. 1796) med hustrun Cajsa Lisa Andersdotter (f. 1795), 1 barn.
1822–1826	Hälftenbrukaren, bonden Lars Andersson (f. 1779) med hustrun Lisa Larsdotter (f. 1793) 2 barn.
1826–1827	Rättaren Nils Persson (f. 1782) med hustrun Anna Maja Samuelsdotter (f. 1782) och tre barn.
1828–1830	Arrendator Johan Wåhlander (f. 1799) med hustrun Brita Lisa Persdotter (f. 1796) och två barn
1830–1836	Arrendator Nils Jonsson (f. 1796) och hustrun Anna Cajsa Larsdotter (f. 1788) och sex barn.
1836–1850-tal	Brukades av överste Arnell på Harvestad och beboddes av statare.
1850-tal–1865	Brukades av major Durietz i Frälsegården och beboddes av statare.

- 1865–1869 Arrendatorn (till 1866) Carl Gustaf Kjellberg (1836–1866) med hustrun Hedda Charlotta Persdotter (f. 1831) och 4 barn. Hedda gifte om sig med Sven Johan Nilsson (f. 1842).
- 1867–1885 Arrendatorn Gustav Alfred Nilsson (f. 1839) med hustrun Louisa Isaksdotter (f. 1829), 1 barn. Nilsson flyttade till Linköping och bedrev trävarutransporter på Kinda kanal.
- 1885–1911 Arrendatorn (till 1890-tal), brukaren (till 1911) Carl August Carlsson Hultgren (f. 1846) med hustrun Anna Maria Norling (f. 1846).
- 1890-tal–1905 Arrenderades av Petter Erik Carlsson i Hellerum, Tuna socken.
- 1905–1912 Arrenderades av Hilma Jonsson (f. Hultgren 1876) i Blästad, S:t Lars socken. Dotter till förrre arrendatorn.
- 1912–1994 Arrendatorn och brukaren (till omkring 1930) Viktor Hultgren (1885–1956) och Betty Ohlsson (1891–1977). Son till förrre arrendatorn.  
Brukades från tidigt 1940-tal av sonen Carl Johan Hultgren (1915–1994).



Bränngården vid Edsberga. Målning av Sandgren 1928, Privat ägo



*Flygfoto över Edsberga Bränngården taget 1959 av AB Stockholms Aero. Gården flyttades ut från byn till detta läge, strax söder om byn, i och med laga skifte och stod klar 1840.*



**ArkivDigital**  
Din nyckel till historisk kunskap

Bilden tillhör ArkivDigital ([www.arkivdigital.se](http://www.arkivdigital.se)) och är en skanning av en provkopia (råkopia). ArkivDigital har flera miljoner liknande bebyggelsebilder från hela Sverige. Du får publicera enstaka bilder om du låter denna text stå kvar.



**Frälsegården – Edsberga gård**

*Edsberga gård ur Gods och gårdar 1939.*

Mellan- och Östergården har sedan i alla fall 1600-talet till 1900-talets slut haft ägare som inte bott på stället. Gårdarna beboddes av arrenderande bönder. Ägare i slutet av 1600-talet var friherre Karl Jörgen Kagg (1644–1686) på Fyllingarum i Ringarums socken och år 1697 var hans arvingar ägare av gårdarna. 1726 ägdes gårdarna av Christina Piper som lade gårdarna till Sturefors fideikommiss. Från cirka 1793 kallades de gemensamt Frälsegården. Sedan 1900-talet heter det Edsberga gård. Gårdsbebyggelsen vid Edsberga gård lydde under Sturefors ända fram till 1971 då den styckades av till privat ägare.

Angående huvudbyggnaden är min teori att den uppfördes i slutet av 1820-talet inför att inspektör Lindström skulle flytta dit 1829. På Laga skifteskartan 1835–1836 finns den nya byggnaden inritad. Anledningen till teorin är att huvudbyggnaderna vid Karstorp i Slaka socken och Ekströmmen i Rappestad socken är uppförda i liknande stil, båda år 1828. Möjligen kan det finnas fler samtida och liknande byggen kring Linköping. Karstorp uppfördes av stadsbyggmästaren i Linköping, Uddo Wesslau. Med tanke på likheterna mellan husen, liksom tidpunkten, finns det en möjlighet att han haft insyn i byggandet av både Ekströmmen och Edsberga. Flygelbyggnaden är av okänt år, men rimligen samtida ned huvudbyggnaden. Möjligen byggd av material av de rivna äldre gårdarna.

**Östergården**

- 1697 Lars Hansson  
 År? –1747/48 Bonden Olof Persson och Margareta Olofsdotter  
 1747/48–1782 Bonden Anders Månsson (f. ca 1724) med hustrun Margareta Olofsdotter (d. 1760). Anders omgift med Christina "Stina" Olofsdotter (f. ca 1731/32)  
 Efter Anders död gifte Stina om sig med näste bonde.  
 1783–1793 Bonden. Peter Carlsson (1752–1793) med hustrun Christina "Stina" Olofsdotter (ca 1731/32–1787). Efter hustruns död gifte Peter om sig med Catharina Andersdotter (1760–1793) och fick två döttrar. Peter och Catharina dog 1793 av venerisk sjukdom (syfilis).

**Mellangården**

- 1697 Sven Bengtsson  
 1703–1709 Bengt Knutsson  
 1710–1743 Knut  
 1744–1777 Bonden Sven Persson gift 7 nov. 1736 med Brita Larsdotter från Hackefors  
 1777–1786 Bonden Peter Persson från Risnäs i Vist socken och Anna Svensdotter (f. 1752, dotter till Sven Persson och Brita Larsdotter)  
 1787–1795 Bonden Peter Månsson (f. 1734) med hustrun Lena Larsdotter (f. 1783) och sex barn.

## Edsberga Frälsegård

Från cirka 1793 benämndes Öster- och Mellangården som Edsberga Frälsegård. Från 1793 brukades gårdarna av löjtnant Ulrik Sandberg på Sturefors, vars folk bebodde gården. Sandberg skötte Sturefors efter greve Bielkes död 1792. Sandberg bodde vid Sturefors och var bland annat kanaldirektör för Kinda kanalverk. Han dog 1815.

- 1793–1829 Håkan Håkansson (1763–1823) började som oxdräng på gården och blev rättare omkring 1805. Gift 1798 med Christina Jönsdotter f. 1773 och de fick fyra barn.
- 1816–1843 Förre trädgårdsmästaren på Sturefors, Petter Engberg (1755–1842) med hustrun Maria Christina Wetterström (1767–1843) och fem barn.
- 1817–1830 Drängen Jöns Svensson och Stina Carlsdotter. År 1823 när rättare Håkansson dog, blev Jöns ny rättare.
- 1829–1839 Brukaren, inspektör Eric Lindström (f. 1786) med hustrun Anna Fjetterström (1778–1833) och en son. Eric hade varit inspektör på Smedstad 1814–1827 och därefter på Sturefors till 1829. Efter Annas död gifte Eric sig med inspektorsänkan Catharina Holmström (f. 1786).
- 1836–1863 Hyresgästen, änkefru Elisabeth Sofia Stenhammar (1792–1878) och två döttrar. De flyttade till Nygatan 24 i Linköping.
- 1838–1842 Brukaren, löjtnant Henrik Gyllenram (f. 1814) med hustrun Ebba Augusta Arnell (f. 1815) och ett barn. Gyllenram blev senare landshövding på Gotland och sen Värmland. Paret är begravda i Landeryd.
- 1842–1871 Brukaren, major Johan Axel (Janne) Du Rietz (1801–1874) med hustrun Julia Catharina Arnell (1821–1890). De hade även en bostad vid Nygatan 24 i Linköping (vid nuvarande galleria Gränden), men var skrivna vid Edsberga. De flyttade år 1871 till Nygatan 24 och han dog 1874, änkan hade kvar arrendet vid Edsberga till 1877.
- 1867–1868 Hyresgästen, kaptan Anton Brakel (1827–1903), gift sedan 1866 med Hedvig Amalia Elisabeth Dankwardt-Liljeström (f. 1835) och hade två döttrar. Han var med vid bygget av Kinda kanal och hyrde av den anledningen lägenhet i frälsegården, hyfsat nära kanalbygget.
- 1877–1887 Gården arrenderades av överstinnan Ulrica Maria Mörner, bosatt på Harvestad.
- 1887–1894 Arrendator, inspektör Carl Fredrik Blomgren (1825–1890) med hustrun Anna Katharina Severin (f. 1821) och en son (f. 1857) som var handelsresande.
- 1891–1894 Arrendator, spannmålshandlaren Per Axel Ohlsson (f. 1837). Han gick i konkurs 1893 men bodde kvar till 1894.
- 1893–1898 Arrendator, majorskan och änkan Julie Kugelberg (f. Du Rietz 1840). Hon hade tidigare bott i gården från två års ålder till 37 års ålder. Hon flyttade 1898 till Stockholm.
- 1898–1907 Arrendator, överstelöjtnant Fabian Wilhelm Ekenstam (1841–1918) i Linköping.
- 1907–1928 Arrendator Axel Hultgren (f. 1879) med hustrun Hildur (f. 1883) och sex barn (Han var son till brukaren av Bränngården. Hans bror tog över Bränngården efter föräldrarna).
- 1928–1954 Knut Robert Jonsson (f. 1890) med hustrun Astrid Johansson (1892–1929). Omgift med Astrid Pettersson (f. 1897) och de fick tre barn.
- 1933–1984 Hyresgäst, fjärdingsman Gustav Lindberg (1898–1984) med hustrun Ebba (1905–1980) och barn.
- 1954–1969 Sven Petersson (1920–1969) och Inga Lisa (f. 1925) med en son.
- 1971–2012 Eva Lisa Lindström Jonsson, ägare från 1971, boende från cirka 1980.
- 2012– Ägare Arne Åhman som hyr ut lägenheterna.

*Källor:**Mantalslängder för Landeryd socken**Kyrkböcker för Landeryd socken**Kungliga bibliotekets digitaliserade dagstidningar, sökningar på Edsberga.**I boendelistorna har inte pigor och drängar tagits med. Om eventuella fel i årtal upptäcks mottages tacksamt rättningar.*